



“Zakendoen of privé, je bent een ambassadeur van Christus”

VINDEN, VOLGEN EN VERKONDIGEN

TEKST: ITY VAN DUSSCHOTEN | BEELD: MAAIKE APPELS

“IK DEED ALTIJD MIJN BEST HET GELOOF WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD DE DAS OM TE DOEN”, VERTELT GLENN VAN ENK. DAT VERANDERT ALS HIJ DE ALPHA BUSINESS IN HARDERWIJK VOLGT. HET BESTAAN VAN GOD ONTKENNEN IS VOOR HEM NU HARDER WERKEN DAN GETUIGEN. GLENN GELOOFT EN IS GEDOOPT! AMEN.

Herstart

Na het 10-jarig bestaan wil het team van de Alpha Business wel door, maar is er weinig animo voor deelname. Daarna volgt corona en ligt de club volledig op zijn gat. Teamlid Elly den Harder begint te vertellen: “Gerjanne Scheffel, een oud-deelnemer, kreeg een gezonde, maar te vroeg geboren baby. Ik bezocht haar in het ziekenhuis en toen zei ze: ‘Ik wil iets doen voor God.’” Een mooi moment om de Alpha Business weer nieuw leven in te blazen, met Gerjanne als nieuw

teamlid erbij. Dus de boekjes worden afgestoft, de teamleden opgetrommeld en ze gaan weer van start!

Eerste zegen

Inmiddels is teamlid Luuk Salomons ook bij Elly aangeschoven in de huiskamersetting van Green Offices; de plek waar zij de Alpha Business geven. Twaalf avonden en één weekend – het weekend van de Heilige Geest – trekt het team met de deelnemers op. Wat steekt het team er zelf van op? Elly: “Je wilt ‘t niet missen. De eerste zegen is voor jezelf.” “Een prachtige ervaring”, noemt Luuk het. “Het is altijd een verrijking. Je kunt het verhaal van de Bijbel niet vaak genoeg horen. Hoe je als mens een relatie met God kunt opbouwen en welke rol Jezus daarin speelt. Bij mij is het zo dat, als ik er niet expliciet mee bezig ben, het wegebt. Dan verlies je de verwondering, eigenlijk de verbazing

dat God naar ons omziet en een relatie met ons aan wil gaan.”

Hun ogen stralen als ze vertellen over de samenkomsten. Samen eten, de presentatie, het uiteengaan in groepjes om door te praten, maar ook het om elkaar heen staan en bidden! Vinden, volgen en verkondigen is het credo, volgens Elly. Ze voelt zich weleens zoals Filippus. Die kwam langs, zag Natanaël onder een boom zitten en vroeg: ‘Ken jij Jezus al?’ Ze zoekt waar dit verhaal in de Bijbel staat, Johannes 1:43-50.

Als broers en zussen

Elly: “Je wilt de groep de mooiste kant van God laten zien. Ik gun het iedereen zo.” De exploitant van Green Offices is direct ook toeschouwer van de Alpha-avonden. Hij vraagt aan Luuk hoe lang de mensen elkaar al kennen, of ze vrienden van elkaar zijn. Het eerlijke antwoord is dat de deelnemers al na

drie avonden met elkaar omgaan als broers en zussen! “Het is fantastisch dat er al zo snel zo veel diepgang is.”

Elly benadrukt dat zakenlieden ook mens zijn, ook een privéleven hebben met een eigen verhaal. Maar waarom dan toch een specifieke avond voor ondernemers en leidinggevenden? Luuk: “De boodschap is hetzelfde, de insteek is soms anders!” Elly en Luuk kauwen even op het verschil. En dan komt Elly met de zin: “Je naaste liefhebben. In de business gaat dat soms heel ver.” Ah, het beeld van de inkoper die de andere partij tot op de laatste cent uitknijpt, popt op. Luuk vertelt over het tafellaken dat in het midden moet blijven liggen bij onderhandelingen en dat beide partijen blij de ruimte moeten verlaten. “Het gaat erom dat je een win-winsituatie creëert.” “Zakendoen of privé, je bent een ambassadeur van Christus”, vult Elly aan.

Jezus komt langszij

Dat je niet alleen bent, het niet alleen hoeft te doen, vinden zij beiden bijzonder helpende gedachten. “Jezus komt langszij”, zegt Luuk. En Elly weet zich volledig afhankelijk van God. Dat besef groeit ook bij de deelnemers door de Alpha-avonden.

“Terwijl de gezamenlijke maaltijd zakt, zakt ook Gods boodschap”

Het gevaar voor ondernemers en leidinggevenden is dat zij gewend zijn te werken met het voor-wat-hoort-wat-principe. Maar God span je niet voor je karretje. Een levenswijze waarin je ervoor kiest Jezus te volgen, voorkomt daarom geen faillissement of ander zakelijk leed. Luuk heeft het schip met geld nog niet binnen zien varen na een zegenrijke Alpha Business. Maar dat er zegen is, vertellen de filmpjes met deelnemers die door het



enthousiaste en wervende teamlid Arno Torn opgenomen zijn. Elly: “Van iedereen hoor je ‘het was als een warm bad’ of ‘wat een veilige omgeving’.” Wonderlijk vindt ze dat. “Dat heeft God goed gedaan”, is Luuks mening.

Van hoofd naar hart

Tijdens de avonden gaan rationele zakenmensen van hun hoofd naar hun hart. Mede dankzij de heldere presentaties van Robert Visscher en de andere teamleden. Terwijl de gezamenlijke maaltijd zakt, zakt ook Gods boodschap. Volgens Luuk worden deelnemers gegrepen door God en tijdens het weekend vervuld met de Heilige Geest. Als je dat enorme cadeau ontvangen hebt, moet je er nog wel mee aan de slag. CBMC is nu bezig met het maken van een vervolgcursus om een geestelijk gat te voorkomen. In Harderwijk zijn de deelnemers zelf alvast doorgedaan met hun eigen bèta-cursus, de prayer course van Alpha.

Bidden als krachtig wapen

Als je naar je hart zakt, kom je ook de rommel tegen binnen in je. Deelnemers hebben zo hun eigen worstelingen; iets waar in de hechte groep aandacht voor is en waarmee de groep

elkaar helpt. Luuk: “Wij zijn geen hulpverleners, maar gelukkig zijn ze ook niet van ons afhankelijk. Bidden is een krachtig wapen.” Elly: “Je kunt niets anders dan bidden. Dat lost worstelingen niet per se op, maar je hebt het wel een plek gegeven. Er komt rust over en bidden brengt een gevoel van saamhorigheid. Die saamhorigheid vond ik dit jaar ongekend.”

Op de slaapmat in de kerk

Oud-deelnemer Ymke stapt binnen en komt erbij zitten. Elly, die de gave heeft iedereen een welkom gevoel te geven, vraagt haar wat ze wil drinken. Het wachten is nu nog op Glenn, Ymkes man. Hun huwelijk is zeer recent kerkelijk ingezegend, tijdens dezelfde dienst als zijn doop. Ze kennen elkaar sinds 2014. En ook al vindt Glenn de normen en waarden van christenen dan al heel gaaf, geloven doet-ie niet. Maar samenzijn met Ymke betekent dat hij terechtkomt in een christelijke omgeving.

Als fervent drummer stapt hij dan ook al snel achter het drumstel tijdens kerkdiensten. Als ook Glenn gearriveerd is, vertelt hij daarover: “Kwam ik net, na drie nachten werken, uit de kroeg om 7 uur 's ochtends, ging ik direct door naar de kerk. Legde ik daar nog even mijn slaapmatje neer om daarna mijn nummers te drummen. Zó leuk vond ik het gewoon.” De preek miste Glenn wel vaak, want dan liep hij heen en weer met koffie om wakker te blijven voor zijn volgende setje nummers.

Enthousiast Alpha-lid

Arno vraagt het stel voor de Alpha. Voor Ymke hoeft dit niet zo nodig, maar Glenn was direct enthousiast. Alleen, hoe gaan ze dat betalen? Glenn zijn zzp-bestaan was in rook opgegaan tijdens corona; op dat moment was hij nog werkloos en hun

toekomst onzeker. Elly zegt: “Geld mag nooit een issue zijn.” En dat is het ook niet, want als ze dit aangeven op de eerste avond, komt er een oplossing. De groep besluit te betalen.

“Ik ben opener geworden. Dingen die ik nog nooit gedeeld had, deelde ik hier wel”, vertelt Ymke. “Onze kijk op dingen is veranderd. Er kan veel misgaan, maar er is altijd iets positiefs.” Een bijzonder positief punt is hun nieuwe huis. “Glenn bidt schijnbaar een keer in de auto tot ‘iets’ voor rust.” Ze woonden namelijk enorm onrustig. Na een paar avonden Alpha is God nog ‘iets’ en bidden nieuw, maar het gebed wordt verhoord! Glenn: “Vanaf dat ik ging bidden, kwam het kantelpunt. Pas later kwam het besef dat waarvoor ik heb gebeden, is uitgekomen.” Tijdens de cursus kwam God voor Glenn tot leven. Daarom vroeg Arno ook: Wat weerhoudt je ervan om je te laten dopen? Het bleef lang stil ...



“Tijdens Alpha Business kwam God voor Glenn tot leven”

Dopen

Volgens Ymke is er in de jaren daarvoor veel voor hem gebeden, onder andere door haar ouders. Maar tegen zijn schoonvader vertellen dat-ie zich wil laten dopen, vindt hij lastig. “Ik voelde mij nooit goed genoeg. Ik heb het geloof wel ervaren, maar het was er niet voor mij.” Door een moeilijke thuissituatie heeft hij geen voorbeeld-vader gehad. Zijn schoonvader is dat wel en daarom is Glenn bang voor zijn ‘oordeel’. Maar als de Alpha-leden hem na een cursusavond liefdevol naar zijn schoonvader sturen om ‘t te vertellen, is de reactie: ‘Ik ben blij voor jou.’ “Ze hingen nog net geen slingers op”, lacht hij.

U onderwees mij

Terwijl Glenn en Ymke praten, checkt Luuk zijn nieuwe berichten. De binnengekomen dagtekst voor vandaag, Psalm 71:17, is geen toeval. Hij leest ‘m voor: “God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen.” En iets verderop staat: “Ik onderwijs je over de weg die je kunt gaan.

Ik laat je de ruimte zien, een leven lang, waar je tot bloei komt. Ontdek de weg die Ik je wijs en er zullen wonderen gebeuren waarover je vertellen kunt. Ga de weg en beleef het wonder van liefde en genade, van wijsheid en goedheid. Ik blijf bij je. Nu en altijd.”

Alpha Business is een laagdrempelige kennismakingscursus over het christelijk geloof. Je praat met andere ondernemers over de grotere dingen in het leven en onderzoekt of het christelijke geloof de juiste antwoorden kan geven.

De bijeenkomsten beginnen met een ontspannen ontmoeten en een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding. Aansluitend is er gelegenheid om, in kleine groepen, van gedachten te wisselen, vragen te stellen en te bidden. Daarnaast wordt een weekend georganiseerd.

Alpha Business wordt in verschillende plaatsen aangeboden. Kijk op cbmc.nl waar de Alpha Business momenteel draait of binnenkort gaat beginnen.

